

# Σαν σήμερα ειπώθηκε το θρυλικό «λεφτά υπάρχουν» από τον Γιώργο Παπανδρέου



Ποια ήταν ολόκληρη η φράση που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 στην Κοζάνη, που τελικά στοίχειωσε την πολιτική του καριέρα

Μαζί με μερικά διασκεδαστικά σαρδάμ του, μια είναι η πολιτική φράση του Γιώργου Παπανδρέου που θα τον ακολουθεί σε όλη του την πορεία: «**Λεφτά υπάρχουν**».

Ήταν **10 Σεπτεμβρίου του 2009**, όταν σε προεκλογική συγκέντρωση στην Κοζάνη, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά, η οποία σημάδεψε την πολιτική του καριέρα. Το «λεφτά υπάρχουν» έγινε σλόγκαν σε μια χώρα όπου ανέτειλε η οικονομική κρίση και έμελε να τη σκεπάσει για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Η φράση του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ απομονώθηκε στις δύο λέξεις που τελικά έμειναν στην ιστορία και επανερχόταν με όλο και μεγαλύτερη ένταση και ειρωνεία τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ελλάδα βυθιζόταν βαθύτερα στην κρίση.

Ειδικά όταν το 2010 η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ανακοίνωσε την εμπλοκή του ΔΝΤ στο ελληνικό χρέος, η φράση του έγινε συνώνυμη της πολιτικής απάτης αφού στις δύο αυτές λέξεις αποτυπώνονταν όλες οι αντιφάσεις με τη σκληρή πραγματικότητα που βίωνε ο ελληνικός λαός.

Το αν η αντίδραση που δέχτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου για τη φράση του ήταν δίκαιη, είναι κάτι που θα κριθεί ιστορικά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η απομόνωση δύο λέξεων από έναν συνεκτικό και ολοκληρωμένο συλλογισμό, δημιούργησε εκ του μηδενός την εικόνα μιας τερατώδους αλαζονείας.

Τι είχε πει ακριβώς λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου σε εκείνη τη διαβόητη -πλέον- ομιλία;

---

## Η ακριβής του φράση είναι η εξής:

«Λεφτά υπάρχουν, αν τα διεκδικήσεις, αν προσελκύσεις επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος, αν αξιοποιήσεις τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ώστε να αβγατίσουν και να δημιουργήσουν νέο πλούτο.

Αλλά αυτά θέλουν σχέδιο και θέλουν σχέδιο που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όχι το συμφέρον των κομματικών παραγόντων, των ημέτερων και των ισχυρών στη χώρα μας»

Πάντως, η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου έχει δώσει τη δική της απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα μέσα από το Κίνημα Σοσιαλιστών Δημοκρατών που ίδρυσε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα όταν ξέσπασε η σύγκρουσή του με τον **Ευάγγελο Βενιζέλο**.

Όπως αναφέρει το ΚΙΔΗΣΟ, *«τι έκαναν οι γκεμπελίσκοι του πελατειακού συστήματος μετά την εκλογή μας; Πήραν το “λεφτά υπάρχουν”, έκοψαν τη συνέχεια που περιέγραφε τις παθογένειες του πελατειακού κράτους και αντεπιτέθηκαν. Ο στόχος: Να διαστρεβλωθεί η αλήθεια και να αποκρυβεί το πραγματικό πρόβλημα της χώρας, το παρασιτικό πελατειακό κράτος, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτούνται μεγάλες μεταρρυθμίσεις.*

*»Όσοι πίσω από τις μεταρρυθμίσεις έβλεπαν τον εαυτό τους να απειλείται, ανέλαβαν δράση για την αποδόμηση αυτής της αλήθειας. Δεν τους ενδιέφερε, ούτε τους ενδιαφέρει το “λεφτά υπάρχουν”».*

Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι το σύνθημα Παπανδρέου στις εκλογές του 2009 ήταν το **«ή αλλάζουμε, ή βουλιάζουμε»**, και όχι το «λεφτά υπάρχουν» όπως έχει μείνει στην ιστορία.

---