

Προς Τον

Κύριο Μητσοτάκη Κυριάκο Του Κωνσταντίνου.

Κοινοποίηση Προς:

1. Τους Τέως Πρωθυπουργούς Της Ελλάδας Μας:
 - ✓ Αξιοσέβαστο Κύριο Μητσοτάκη Κωνσταντίνο
 - ✓ Κύριο Καραμανλή Κώστα
 - ✓ Κύριο Σαμαρά Αντώνη.
2. Τον Πρόεδρο Της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριο Πλακιωτάκη Ιωάννη
3. Τους τέως και νυν Βουλευτές της.
4. Τα μέλη της.

Κυριάκο.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά 2016.

Κάθε επιθυμία δική σου, ως και της οικογένειάς σου και της πολιτικής επίσης, ευχή μου.

Κυριάκο.

Ως απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, επέτρεψε μου να καταθέσω σε εσένα τις σκέψεις μου για την επικείμενη εκλογή Του Προέδρου Της Νέας Δημοκρατίας και αυριανού Πρωθυπουργού Της Ελλάδας Μας, μιας και είσαι ο ένας εκ των δύο διεκδικητών και αύριο πιθανόν να χειρίζεσαι τις τύχες εμού και της χώρας.

Αναμφίβολα έχεις ένα στέρεο και αξιόπιστο οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο στο οποίο οικοδομείς επιτυχημένα την πολιτική σου σταδιοδρομία.

Τούτη είναι ικανή να σε οδηγήσει, δια μέσου της εκλογής σου σε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στο Αξίωμα Του Πρωθυπουργού Της Ελλάδας Μας.

Ναι, είναι εφικτό και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ναι, διαθέτεις και τα προσόντα.

Έχεις γαλουχηθεί στο κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον για να ηγηθείς κάποια στιγμή της πατρίδας Μας.

Μάλιστα θα κάνεις και υπερήφανο τον πατέρα σου, που δικαιούται και θα ήθελε να δει κάποια στιγμή ένα παιδί του να κυβερνάει τη χώρα.

Όμως αν τον ρωτήσεις, είναι βέβαιο ότι θα σου πει ότι προηγείται και προτιμάει να δει τη σωτηρία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση σημασία έχει, από το να ηγηθούμε, να γνωρίζουμε ότι μπορούμε, αν χρειαστεί.

Και εσύ, ΝΑΙ μπορείς.

Όμως, θα ήταν κρίμα να θυσιάσεις την σωτηρία της χώρας, την ανάκαμψη της οικονομίας, την εξάλειψη του φόβου και της αβεβαιότητας των πολιτών, για λίγους μήνες διακυβέρνηση.

Είναι κρίμα, η αδημονία του κυρίου Σαμαρά που μετατράπηκε σε σοβαρότητα και αξιοπιστία, χωρίς συνέχεια, να δώσει τη θέση της στην ορμή τη δική σου, δημιουργούμενη από τα πολύ κακώς δρώμενα στη χώρα και προερχόμενη από τη γνώση σου ότι μπορείς να βγάλεις τη χώρα από το τέλμα.

Ναι μπορείς. Όμως, για να υπάρχει συνέχεια και ΟΧΙ παλινωδία, ΟΧΙ τώρα.

Κυριάκο.

Επέτρεψε μου μια μικρή αναδρομή, μέσα από τη οποία πρόκειται να αντιληφθείς ότι δεν είναι, Τώρα, η Ώρα σου.

Κυριάκο.

Ανά τους αιώνες, η αδυναμία μας, ήταν πάντα η δύναμη μας.

Πάντα μια χούφτα ήμασταν και πάντα μυριάδες απωθούσαμε.

Πάντα μας λαιδορούσαν, όταν νόμιζαν ότι μπορούσαν να μας καταβάλλουν και πάντα στο τέλος μας εκθειάζαν και υποκλινόντουσαν στο μεγαλείο της φυλής μας, ανά τους αιώνες.

Πάντα, όταν η ανθρωπότητα απειλείτο σε εμάς έστρεφε το βλέμμα της και εναπόθετε τις ελπίδες της, για τη σωτηρία της.

Πέρσες, Οθωμανοί, Ναζί, από το απώτερο παρελθόν μέχρι το πρόσφατο, σε μια χούφτα Έλληνες "σκόνταψαν" και απέφυγε η ανθρωπότητα την υποδούλωση της.

Όπως πάντα η ανθρωπότητα σε εμάς εναπόθετε τις ελπίδες της, έτσι και σήμερα σε μας τις εναποθέτει και δεν το έχουμε ακόμη αντιληφθεί.

Η σύγχρονη απειλή της ανθρωπότητας δεν έχει φυλετικό ή εθνικό προσδιορισμό και δεν γνωρίζει σύνορα.

Είναι οικονομική και παγκόσμια.

Ανάχωμα η ενωμένη Ευρώπη και εμείς η Αχίλλειος πτέρνα της.

Όπως ανά τους αιώνες εμείς καλούμασταν να σώσουμε την ανθρωπότητα, έτσι και σήμερα και πάλι η ανθρωπότητα εμάς καλεί.

Και ΝΑΙ μπορούμε, όπως πολλές φορές κατά το παρελθόν έτσι και σήμερα να την ξανά σώσουμε.

Πάνε πάνω από τρις (3) δεκαετίες που η χώρα αιμορραγεί οικονομικά από τα πάσης φύσεως οικονομικά σκάνδαλα και από την αέναη προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων μας, να ανακόψουμε τους εξ ανατολών κινδύνους και για την Ευρώπη, όπως πρόσφατα έγινε αντιληπτό με αφορμή το μεταναστευτικό.

Ένας άφρονος πατέρας του Έθνους (Ανδρέας Παπανδρέου), εντεταλμένο αντίβαρο ενός Εθνάρχη (Καραμανλής Κωνσταντίνος), ανάλωσε τα χαρίσματα του σε διεθνείς παλληκαρισμούς και προσωπικές απολαύσεις και αποχαλίνωσε τη χώρα, (Αγορά του αιώνα, Χόρα- Σισμίκ, Καλαμπόκι, Κουτσόγιωργας, τράπεζα Κρήτης, ειδικά Δικαστήρια.... και δεν συμμαζεύεται).

Μια προσπάθεια νοικοκυρέματος (Μητσotάκης Κωνσταντίνος) ανακόπηκε με αφορμή, (από φιλόδοξο νεαρό με υπερβάλλοντα εθνικό πατριωτισμό, Σαμαράς Αντώνης), αλλότριο δήθεν σκοπό από τον πραγματικό, αυτό της συνέχισης της αποχαλίνωσης της χώρας και της διαιώνισης της οικονομικής της αιμορραγίας.

Επιστροφή στον, (Ανδρέας Παπανδρέου), κατήφορο και ηθικό και οικονομικό εκτροχιασμό της χώρας, ανένδοτα μέχρι εσχάτων, καθώς παντελώς ανήμπορος και ετοιμοθάνατος δεν νοούσε να παραδώσει την εξουσία, ώσπου.

Ένας άλλος, μικρός το δέμας, (Σημίτης Κώστας) παρέλαβε το δακτυλίδι διαδοχής και διαιώνισε και ενδυνάμωσε την οικονομική αιμορραγία της χώρας, εκτροχιάζοντας την ανεπίστρεπτα οικονομικά και ηθικά (Εθνικό έγκλημα Χρηματιστηρίου, Τσοχατζόπουλος, Siemens, υπέρ κοστολογημένοι Ολυμπιακοί αγώνες, γέφυρες..., ασυδοσία, Εθνική ταπείνωση, Ίμια...) παραδίνοντας την σε αμφιλεγόμενους και αδίστακτους εξωγενείς διεθνείς οικονομικούς παράγοντες, (Goldman Sachs, Black Rock...).

Ήρθε η ώρα Εκείνου (Καραμανλής Κώστας) που για τον σκοπό αυτό προετοιμάστηκε και έφερε εις πέρας την αποστολή του.

Αγαπήθηκε από το λαό, όμως όπως κάθε αξία στο χώρο της, συγκέντρωσε εναντίον του όλη την ανεπάρκεια.

Απειλήθηκε ακόμη και με τη ζωή του, όμως αν και παρέλαβε ήδη εκτροχιασμένη τη χώρα, πρόλαβε και επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Δημιούργησε σφαιρική πολιτικοοικονομική στήριξη στη χώρα, αναδεικνύοντας την σταυροδρόμι παγκόσμιων οικονομικών και εθνικών συμφερόντων. Ανθιστάμενος σθεναρά και αθέατα, δανειζόταν πρόωρα για να μην εκθέσει τη χώρα οικονομικά, προσβλέποντας στο νοικοκύρεμα της και έδειχνε να τα καταφέρνει.

Όμως το εντεταλμένο αντίβαρο (Ανδρέας Παπανδρέου) είχε και διάδοχο (Γεώργιος Παπανδρέου) και με αφορμή την λήξη ενός μεγάλου ομολόγου 14,5 δις ευρώ τον Μάρτιο του 2012, άδραξε την ευκαιρία για να επιτελέσει και να ολοκληρώσει το έργο του πατέρα του. Επιτακτικά, προκλητικά και εκβιαστικά ζητούσε εκλογές, αναστατώνοντας τη χώρα και τους θεσμούς της και κυρίως αυτόν Του Προέδρου Της Δημοκρατίας Μας.

Οι εκλογές αναπόφευκτες και από τη μια "η σωφροσύνη, η διορατικότητα και ο πατριωτισμός" πρότεινε δύο να φεύγουν από το δημόσιο και ένας να προσλαμβάνεται, «σφίγγοντας και λίγο το ζωνάρι» και από την άλλη "η εντεταλμένη ανεπάρκεια και ο τυχοδιωκτισμός" πρότεινε το «λεφτά υπάρχουν» και μάλιστα με «οδικό χάρτη» σημειολογικά από το Καστελλόριζο, οριοθετώντας και καταδεικνύοντας την κορυφή της ΑΟΖ, το ξεπούλημα των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας και διά μέσου των κοινών υπουργικών συμβουλίων με τη Γείτονα.

Η εξαπάτηση ενός ολόκληρου λαού πέτυχε και το αποτέλεσμα γνωστό. Ανέλαβε την εξουσία με σκοπό να «κλοτσήσει το σκαμνί», πτωχεύοντας μας, αφήνοντας απλήρωτο το μεγάλο ομόλογο του Μαρτίου του 2012 των 14,5 δις ευρώ, στο οποίο μας είχε ανεβάσει ο πατέρας του και με το «Τσοβόλα δώστα όλα» φορώντας μας τη θηλιά του χρέους, την οποία είχε σφίξει εκείνος (Σημίτης Κώστας) που παρέλαβε από τον πατέρα του το δακτυλίδι διαδοχής εκτροχιάζοντας ανεπίστρεπτα οικονομικά τη χώρα.

Όμως, η σφαιρική πολιτικοοικονομική στήριξη που προσέδωσε στη χώρα "η σωφροσύνη, η διορατικότητα και ο πατριωτισμός", Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ, καθώς και εξ αυτού του γεγονότος, οι παγκόσμιοι προβολείς που έστρεψαν πάνω μας τα φώτα της δημοσιότητας αναδεικνύοντας και γνωστοποιώντας τις παγκόσμιες συνέπειες μιας επικείμενης πτώχευσης μας, απέτρεψαν τούτη την επιδίωξη, αναδεικνύοντας, τι ουσιαστικά και κύρια, παγκοσμίως διακυβεύεται στη χώρα.

Είναι γνωστά τα όσα κωμικοτραγικά διαδραματίστηκαν τις παραμονές της πληρωμής του συγκεκριμένου ομολόγου. Η "εντεταλμένη ανεπάρκεια" (Γεώργιος Παπανδρέου), αντιγράφοντας τον πατέρα του, ανένδοτα και υπό το φως των προβολέων της υφηλίου, δεν νοούσε να παραδώσει τη διακυβέρνηση της χώρας που ταλαιπωρήθηκε από παλινωδίες και αδημονίες αυτόκλητων σωτήρων.

Τελικά η χώρα ανατέθηκε σε έναν ειδήμονα των τραπεζών και των αγορών, (Λουκάς Παπαδήμος) με σκοπό να εξομαλύνει τι διεθνή αναστάτωση και να εφησυχάσει τους ηγέτες της Ευρώπης και την παγκόσμια κοινότητα

γενικότερα, αποκαθιστώντας μεταξύ όλων διαύλους επικοινωνίας που είχε απολέσει, επιδιώκοντας την απομόνωση και πτώχευση μας, η “εντεταλμένη ανεπάρκεια”.

Ο “ξαφνικός θάνατος” της χώρας, η πτώχευση μας, αποφεύχθηκε, ένεκα των παγκόσμιων συνεπειών που τούτη προκαλούσε και μετατράπηκε σε “εισαγωγή στην εντατική”. Επιβιώνουμε με “ορούς”, τις κάθε φορά, απόρροια ψήφησης προαπαιτούμενων, οικονομικές δόσεις και μάλιστα ο πόλεμος για το αν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιβιώσουμε ως χώρα και ως έθνος η θα μας κάνουν φιλοξενούμενους στη χώρα μας εκποιώντας τις περιουσίες μας και εγκαθιστώντας σε αυτήν ένα νέο πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, αφομοιώνοντας και εξαλείφοντας τον Ελληνισμό.

Τη χώρα παρέλαβε, κακώς, (καθώς θα μπορούσε να είχε γίνει εκμετάλλευση της έλλειψης πολιτικού κόστους του κυρίου Λουκά Παπαδήμου και να θεσπιστούν κανόνες ανασυγκρότησης της χώρας, με αφορμή την αποφυγή της πτώχευσής μας) και πρόωρα, η αδημονία (Σαμαράς Αντώνης) που μετατράπηκε σε σοβαρότητα και αξιοπιστία.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας άρχισαν να ανακουφίζονται και να εφησυχάζουν. Όμως ο φόβος που αισθάνθηκαν με την επικείμενη πτώχευσή μας και τις συνέπειες που τούτες σε αυτούς κόμιζαν έγινε οδηγός τους και μας έβαλαν “τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι”, συνεχώς πιέζοντάς μας και αμφισβητώντας μας.

Η Black Rock επισκέπτεται το Μέγαρο Μαξίμου και η αξιολόγηση καθυστερεί και εντέλει δεν έρχεται???

Πάνω που η χώρα έδειχνε να ανακάμπτει και να δείχνει να βγαίνει από τα δεσμά των μνημονίων, επιστρατεύτηκε το επιτυχημένο σενάριο της αναστάτωσης της χώρας, των εκβιασμών και των απειλών.

Ο σκοπός αδιάστατων και παγκόσμιων οικονομικών συμφερόντων αταλάντευτος και αυξανόμενα επιτακτικός.

Ο επί τριάντα και πλέον χρόνια ύπουλα προετοιμαζόμενος “ξαφνικός θάνατος” της χώρας, η πτώχευση της, δια μέσου κάποιου μεγάλου ομολόγου, αποσοβήθηκε από τη σωφροσύνη και διορατικότητα Του Τέως Πρωθυπουργού Της Ελλάδας Μας Του Καραμανλή Του Κώστα, ένεκα των συνεπειών που τούτη κόμιζε στην Ευρώπη και κατά επέκταση στην παγκόσμια κοινότητα.

Η συνταγή η ίδια, (αναστάτωση της χώρας, απειλές, θεσμικοί εκβιασμοί), οι πρωταγωνιστές άλλαξαν, (Τσίπρας Αλέξης αντί Παπανδρέου Γεώργιου).

Ένας λαός ταλαιπωρημένος από την πίεση που υπέστηκε για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στη χώρα, ενέδωσε και πάλι σε φρούδες ελπίδες και εξαπατήθηκε ηθελημένα, καθώς δείχνει παρά την εξαπάτηση του και τα βάσανα του να συμπαθεί και να συγχωρεί ένα νέο απαίδευτο λαοπλάνο αρχηγό (Τσίπρας Αλέξης) και του δίνει πρόθυμα και δεύτερη ευκαιρία που αδιάστακτα, πανούργα και ανέντιμα, επιζήτησε και εξέλαβε.

Κυριάκο.

Έντεκα (11) νταβατζίδες κουνούν, ως ταυρομάχος, ένα κόκκινο πανί, Αλέξης Τσίπρας, σε τρις (3) φιλόδοξους και ευπατρίδεις υποψήφιους αρχηγούς Της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων ο επικρατέστερος είσαι εσύ.

Με το όνομα του κοιμούνται με το όνομα του ξυπνούν και αυτός το απολαμβάνει.

Είναι αδιάστακτος.

Δεν δίστασε στιγμή να συνάψει συμφωνία με το αντίθετο ιδεολογικά άκρο του, προκειμένου να καθίσει στον Πρωθυπουργικό θώκο. Για να διατηρηθεί σε αυτόν δεν δίστασε στιγμή να αποκεφαλίζει τους επί μακρόν συνοδοιπόρους του, με τους οποίους τον κατέκτησε.

Δεν έχει σταθερές αρχές.

Τις αλλάζει ανερευθρίαστα με γνώμονα την επικράτηση του και παραμονή στην εξουσία με την οποία ερωτοτροπεί επικινδύνως, παίζοντας με την τύχη της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.

Δεν είναι αξιόπιστος.

Μόνιμα άλλα λέει, άλλα υπόσχετε, άλλα συμφωνεί και άλλα πράττει, προκειμένου να παραμένει στην εξουσία.

Είναι ημιμαθής.

Επτά (7) μήνες υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης, μας κόστισαν υπερβολικά οικονομικά επιμηκύνοντας την παραμονή μας στην “εντατική” και κατά συνέπεια τη συνέχιση της αμφιταλάντευσης της παγκόσμιας κοινής γνώμης και κοινότητας για το αν πρέπει να μας αφήσουν να “ανανήψουμε η να μας αποθάνουν” .

Όμως, είναι λαοπλάνος και χαρισματικός επικοινωνιακά.

Οι συνταξιούχες αν και τους πετσόκοψε τη σύνταξη τον συγχωρούν, τον φιλούν και τον φλερτάρουν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αν και τους εξώθησε στα άκρα με τις παλινωδίες και τις αμφιταλαντεύσεις του, αν και θέλησε, όντας σε δεινή θέση ο ίδιος και η χώρα του, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους και την πορεία μιας Ευρώπης στην οποία δεν ήταν βέβαιο ότι θα συμμετείχε, εντούτοις τον υμνούν και πλέκουν το εγκώμιο του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αν και έστρεψε το βλέμμα του σε Κίνα και Ρωσία, απελπιστικά και αναποτελεσματικά, εντούτοις τον υποδέχονται, τον αποδέχονται, του συμπαραστέκονται κτυπώντας τον, με συμπάθεια και υποστηρικτικά στην πλάτη και τον παρουσιάζουν και τον συστήνουν σε επενδυτές, για να μας συμπαρασταθούν, τους οποίους όμως αποθαρρύνει, καθώς άλλα έχει κατά νου. Τη πτώχευσή μας.

Κυριάκο.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός της χώρας μας, έχει πρότυπο τον Ανδρέα Παπανδρέου, υπολειπόμενος βέβαια αυτού κατά πολύ. Πρόκειται να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία και πρόκειται να το πετύχει γιατί είναι αδίστακτος.

Είναι δε κυρίαρχος και στο εσωτερικό της χώρας, καθώς ως λαοπλάνος χειραγωγεί τους Έλληνες πολίτες και αστραπιαία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και παραιτείται της εξουσίας όταν είναι σίγουρος για την ανακατάληψή της.

Ομοίως είναι κυρίαρχος και στο εξωτερικό καθώς έχει "πάρει πλέον τον αέρα" των Ευρωπαίων ηγετών και είναι πλέον οικείος τους και είναι γνωστό ότι είναι καλύτερο να συνεργάζεσαι με κάποιον που ξέρεις παρά με κάποιον που δεν ξέρεις.

Κυριάκο.

Είναι προτιμότερο να σηκώσουμε ψιλά το κεφάλι, όπως μας συμβούλεψε ο πιλότος της αεροπορίας μας και να δούμε την Ελλάδα από ψιλά σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον.

Να φύγουμε από τη μιζέρια και την μεμφιμοιρία που εκπορεύεται στην ελληνική κοινωνία από τα δρώμενα στο ναό της δημοκρατίας μας, το κοινοβούλιο.

Είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι πλέον οικονομικά και τούτο δεν αλλάζει από το ποιος πρόσκαιρα κυβερνάει τη χώρα. Είμαστε το πρώτο και ασταθέστερο πλακίδιο ενός παγκόσμιου οικονομικού ντόμινο, του οποίου κανείς δεν αναρωτιέται ποιο είναι το τελευταίο, που βρίσκει εμπόδιο να ενεργοποιηθεί την προστασία που μας παρέχει η ενοποιημένη Ευρώπη.

Τούτη η προστασία σιγά – σιγά εξασθενεί όσο η ίδια δημιουργεί κανόνες δικής της προστασίας και πρόκειται να εκλείψει μάλιστα και από την παγκόσμια κοινότητα όταν διαπιστώσουν και βεβαιωθούν ότι όσο και να μας προστατεύουν και να μας στηρίζουν εμείς είμαστε αδιόρθωτοι και δεν πρόκειται να διασφαλίσουν την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας διά μέσου της δικής μας προστασίας.

Αυτή η διαπίστωση πρόκειται να επιβεβαιωθεί από μια ακόμη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα μας με επικρατέστερο επικρατούντα εσένα Κυριάκο, καθώς είσαι ένα νέο πρόσωπο και κομίζεις ορμή και το άγνωστο για τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ευρύτερα για την παγκόσμια οικονομία η οποία εξαρτάται από εμάς όσο και αν γίνεται προσπάθεια απαξίωσης τούτου, προκειμένου να υπάρξει εφησυχασμός για την επιδιωκόμενη πτώχευση μας.

Κυριάκο.

Είναι προτιμότερο να "τραβήξουμε το αυτί" του σημερινού Πρωθυπουργού μας, παρά το "χαλί".

Τούτος μέχρι και σήμερα "διαπραγματευόταν" και επιδιόταν στην εξασφάλιση της ψήφισης των προαπαιτούμενων που μας κόμισε με τη "σκληρή" του διαπραγμάτευση.

Αφοσιωμένος σε αυτά και στην κυβερνητική κυριαρχία του, άφησε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα με μια κυβέρνηση "τρεις να λαλούν και δύο να χορεύουν".

Η χώρα κυβερνιέται από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Τη διακυβέρνηση έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι.

Είναι καιρός να τον αφήσουμε να κυβερνήσει.

Να εφαρμόσει αυτά που μας κόμισε και μας κόστισε με την ημιμάθεια του. Για να μάθει.

Να μην του επιτρέψουμε να διαφύγει των ευθυνών του, ρίχνοντας τον από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση η κάποιοι αγανακτισμένοι βουλευτές, κάνοντας τον και ήρωα, καθώς διά στόματος από το βήμα της βουλής υπουργών του δεν πρόκειται να εφαρμόσουν αυτά που με μαύρη καρδιά και πολύ πόνο υπέγραψαν.

Πρέπει ο ίδιος να γίνει αποδέκτης της μήνης των Ελλήνων πολιτών όταν τούτη εκδηλωθεί και όχι αυτός που θα προκύψει από τις επόμενες επιδιωκόμενες και πάλι εκλογές.

Οι νόμοι ψηφίστηκαν, δεν εφαρμόστηκαν ακόμη.

Όταν αρχίσει η εφαρμογή τους εκείνος επιδιώκει να σταθεί και πάλι στο πλάι των αγανακτισμένων, από την μεριά της αντιπολίτευσης, με σκοπό την ανακατάληψη της εξουσίας προκειμένου να αλλάξει εκείνα που ο ίδιος μας κόμισε. Πρόκειται να τον δούμε στους δρόμους δίπλα στους αγρότες που θα κλείσουν και πάλι τους δρόμους.

Δεν πρέπει να είσαι εσύ εκείνος που θα διατάξει τη σύλληψη τους, αλλά εκείνος.

Πρόκειται να βιώσουμε ακόμη μια αναστάτωση της χώρας, νέες απειλές και νέους εκβιασμούς που πρόκειται να προσδώσουν συμπερασματικά την άποψη στην παγκόσμια κοινότητα ότι εμείς γιατρεία δεν έχουμε και πρόκειται να μας αφήσουν στο έλεος της Γείτονος, που εποφθαλμιά τα ενεργειακά μας κοιτάσματα.

Ο αυτοσκοπός κάποιων, της πτώχευσής μας, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα.

Κυριάκο.

Η χώρα όσο είναι αξιόπιστος συνομιλητής των εταίρων δεν κινδυνεύει ούτε από πτώχευση ούτε από την Γείτονα. Όποτε και ότι χρειαζόμαστε πρόκειται να μας στηρίζουν. Ωστόσο δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.

Σε ένα ευμετάβλητο και σε εγρήγορση διεθνές περιβάλλον, πλέον οι συσχετισμοί εύκολα και με απρόσμενη και ασήμαντη αφορμή αλλάζουν. Είναι προτιμότερο να σταθούμε στο πλάι του Πρωθυπουργού, ώστε να μην διαφύγει των ευθυνών του και να τον στηρίξουμε προκειμένου να απαλλαγεί από τον κίνδυνο που ελλοχεύει για τη χώρα από τον κυβερνητικό του εταίρο και να προσδώσουμε την εικόνα στο διεθνές περιβάλλον της σύμπνοιας και ομοψυχίας που τόσο έχουν ανάγκη να διαπιστώσουν σε εμάς προκειμένου να συνεχίσουν να μας στηρίζουν.

Ο κυβερνητικός εταίρος του είναι απρόβλεπτος, αθυρόστομος, προκλητικός και επικίνδυνος για τη χώρα.

Οι ενέργειες του:

1. Ρίψη στεφάνου στα Ίμια.
2. Πρόταση συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών μας κοιτασμάτων με τις ΗΠΑ.
3. Η απειλή που μερικώς έγινε πραγματικότητα «θα γεμίσουμε με Τζιχαντιστές την Ευρώπη», κάτι που καταδεικνύει ότι ως προπέτης προλέγοντας καθοδηγείτε από έχοντες επικίνδυνες για τη χώρα προθέσεις.
4. Στρατολόγηση των γυναικών
5.

Καταδεικνύουν ότι λειτουργεί απρόβλεπτα, επικίνδυνα και ανεξάρτητα.

Ήδη έχει ανοίξει συζήτηση για μερική απομόνωση μας από την Ευρώπη, με τον αποκλεισμό μας από την συμφωνία του Σένγκεν.

Ένα “ατυχές γεγονός” είναι ικανό να δημιουργηθεί ανά πάσα στιγμή με τη Γείτονα και να μας κομίσει εύκολα και αβίαστα ένα νέο Κυπριακό σε Ρόδο και Καστελλόριζο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι ικανό να συμβεί ανά πάσα στιγμή και “όλως τυχαίως” εκείνη τη στιγμή να μην έχουν καύσιμα τα αεροπλάνα μας για να πετάξουν και να μας προστατεύσουν επειδή θα έχει καθυστερήσει μία δόση και δεν έχουμε ίχνος αποθεματικών καθώς ακόμη και τα χρήματα των πρεσβειών τα εξανεμίσαμε, προκειμένου να “αντέξουμε” στην “σκληρή διαπραγμάτευση”.

Κυριάκο.

Η χώρα δεν κινδυνεύει από κανένα όσο είμαστε παράγοντας ηρεμίας και σταθερότητας της ευμετάβλητης και εν εγρήγορση ανήσυχης επιπρόσθετα και από την τρομοκρατία, παγκόσμιας κοινότητας.

Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο εσωτερικό της, ώστε να εκπλήξουμε ευχάριστα.

Υπάρχουν δράσεις που θα έπρεπε σύσσωμο το κοινοβούλιο να εστιάσει σε αυτές και να συσφίξει τις σχέσεις των βουλευτών που αναλώνονται σε ευτελείς στείρες προσωπικές αντιπαραθέσεις εκδηλώνοντας άγνοια του τι στην χώρα διακυβεύεται.

Είναι καλύτερα να κλείσουμε τα μάτια μας στο κόκκινο πανί που έντεκα (11) νταβατζίδες μας κουνούν, (Τίπρας Αλέξης) και να εστιάσουμε σε αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν και περισυνέλεξαν την παράνομη ανακατανομή του πλούτου της χώρας, κάνοντας αθέατα κουμάντο σε αυτήν.

Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρξει σύμπνοια του κοινοβουλίου και καθολική για το σκοπό αυτό στήριξη της Δικαιοσύνης της χώρας.

Επιγραμματικά πρέπει:

1. Άμεση μείωση των βουλευτών σε διακόσιους (200). Προβλέπετε από το σύνταγμα και εν κατακλείδι ο ρόλος της βουλής βαίνει μειούμενος, καθώς οι νόμοι εκπορεύονται πλέον, προς το παρόν από τα μνημόνια και από το κοινοβούλιο της Ευρώπης στην οποία ανήκουμε και πάση θυσία πρέπει να παραμείνουμε.
2. Ανεξαρτητοποίηση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την οικονομική της ανεξαρτησία πρωτίστως, καθώς η πολιτική διαφέντευση της, έως ταπείνωση της, της στερεί την απονομή της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ταπεινωτική πρόσκληση του υπουργού Δικαιοσύνης Κατσανίδη Χάρη να προσέλθει η ηγεσία της δικαιοσύνης στη Βουλή για να λογοδοτήσει, κάτι που ευτυχώς δεν δέχτηκε η τότε ηγεσία της. Ούτε και την προσβλητική φιλοξενία της στο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του Γεώργιου Παπανδρέου. Υπό αυτές τις συνθήκες γίνετε κατανοητή η αδυναμία της Δικαιοσύνης να επιληφθεί διαχρονικά στα πάσης φύσεως οικονομικά σκάνδαλα που το ένα διαδεχόμενο το άλλο μας οδήγησαν σήμερα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε ως χώρα και ως πολίτες. Η δικαιοσύνη επιβάλλεται αδήριτα να ανεξαρτητοποιηθεί και οικονομικά καθώς είναι ικανή από μόνη της, να διαχειρίζεται τους πόρους της και να επιβιώνει από αυτούς.

Η οικονομική της ανεξαρτησία πρόκειται να διασφαλίσει την θεσμική της.

3. Δημιουργία ενός ιθύνοντος νου υπεράνω του εκάστοτε Πρωθυπουργού της χώρας και των πολιτικών κομμάτων, υπό την μορφή μιας μικρής γερουσίας. Όστε Πρωθυπουργός, Βουλή και Δικαιοσύνη, ως και κάθε θεσμός και φορέας της χώρας να παίρνει εθνική κατεύθυνση και να λογοδοτεί επίσης. Αυτό επιβάλλεται να γίνει άμεσα, έστω και άτυπα από ένα συμβούλιο αξίων, κυρίως υπερκομματικών τέως

διατελεσάντων στα ύπατα αξιώματα της χώρας, ώστε να παύσει η αθέατη διαφέντευση της από τους έντεκα (11) νταβαντζίδες που μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια, εκμεταλλεόμενοι το ευάλωτο πολιτικό σύστημα της χώρας, στη πτώχευση μας και στην παράδοση μας, στη Γείτονα, προκειμένου να συν εκμεταλλευτούμε τα ενεργειακά μας κοιτάσματα.

4. ...

Κυριάκο.

Η ορμή σου, πρόκειται να μας οδηγήσει σε μια σύντομη διακυβέρνηση της χώρας από εσένα και να διασώσει την υστεροφημία του παρόντος Πρωθυπουργού, ο οποίος σύντομα πάλι, ως άλλοτε έπραξε το ίνδαλμα του με τον Σεβαστό πατέρα σου, πρόκειται να μας ταλαιπωρεί και να μας αναστατώνει προκειμένου, μη έχοντας πάρει το μάθημα του, να μας οδηγήσει στην απομόνωση μας, δια μέσου της πτώχευσής μας, από τη διεθνή κοινότητα.

Τα σημάδια είναι ήδη ορατά και αδιαμφισβήτητα.

Αυτά πρεσβεύει, αυτά υπηρετεί και όλες οι ενέργειές του αυτό καταδεικνύουν.

Εύχομαι όλα τα ανωτέρω να σε κάνουν να αναθεωρήσεις και εν μέσω των χαρμόσυνων ημερών να δώσεις το προβάδισμα στον στρατιώτη της παράταξης μας που είναι και αδελφός σου ως πολιτικό τέκνο του πατέρα σου, τον Βαγγέλη τον Μειμαράκη, για να σου προετοιμάσει την αυριανή δική σου Πρωθυπουργία σε ένα περιβάλλον σίγουρο, ήρεμο, πολιτισμένο και Ευρωπαϊκό, διασφαλίζοντας την ενότητα της εγγυήτριας δύναμης της χώρας στην Ευρώπη, της Νέας Δημοκρατίας μας.

Η χώρα έχει ανάγκη από συναίνεση, συνεννόηση, σύμπλευση, ομόνοια και ομοψυχία.

Είναι προτιμότερο να διαμορφώσουμε και να δημιουργήσουμε, συναινώντας η μη και αναλόγως, με σκοπό την ηρεμία της χώρας και την Ευρωπαϊκή της πορεία, το κατάλληλο πολιτικό πεδίο εντός και εκτός Ελλάδας στο οποίο θα είναι κυρίαρχος ο νυν Πρωθυπουργός μας και να του δώσουμε την ευκαιρία να αναπροσαρμόσει τις προθέσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, άλλως ας δεχθεί εκείνος την οργή του Ελληνικού λαού που παραπλάνησε και όχι εσύ κάνοντας του τη χάρη να διαφύγει των ευθυνών του και επανακάμπτοντας από τη μεριά της αντιπολίτευσης να μας ταλαιπωρεί και πάλι. Είναι νέος, όπως και εσύ και πρέπει να νουθετηθεί, από Έλληνες για το καλό της Ελλάδας και όχι να πράττει για το συμφέρον έντεκα (11) νταβατζίδων, οδηγώντας μας, με μαθηματική ακρίβεια, όπως προλέγει στην πτώχευση.

Κυριάκο.

Εύχομαι η λογική να πρυτανεύσει και να πράξεις με την ενδεδειγμένη διορατικότητα και σωφροσύνη και να μην σε παρασύρει η ορμή σου να επωμιστείς τα λάθη άλλων εκπληρώνοντας για λίγους μόνο μήνες και επιζήμια για τη χώρα και εσένα τον ίδιο αυτό για το οποίο είσαι ταγμένος κάποια στιγμή να γίνεις, Πρωθυπουργός της χώρας.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά 2016.

Με εκτίμηση.

Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου.